

Verksamhetsberättelse för Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel 2020/2021

Bevarandeföreningens sekreterare summerar vårt första verksamhetsår:

- Styrelsen, bestående av ordförande Christina Leuhusen Nilson-Dag, sekreterare Per Lindström och kassör Margareta De Goys, har haft 13 protokollförda sammanträden t o m den 30 juni 2021, samtliga digitala webbmöten på Skype/Zoom p g a pandemin:

14 maj 2020
18 maj 2020
29 maj 2020
8 juni 2020
18 juli 2020
3 september 2020
15 oktober 2020
19 november 2020
10 december 2020
3 februari 2021
23 februari 2021
7 april 2021
25 maj 2021

8 juli 2021
18 augusti 2021

- Vi har under vårt första verksamhetsår varit i kontakt med och informerat följande om våra planer:

Västergötlands museum i Skara (Anders Berglund)
Vänernuseet i Lidköping (Ida Billvén)
Västergötlands Fornminnesförening (Ragnar Sigsjö)
Stolastiftelsen (Ralf Edenheim)
Läcköstiftelsen (Magnus Lönnroth)

- Vi har "sjösatt" en hemsida: www.lindholmensgard.se.

På vår hemsida kan man bland annat i en fem minuter lång film vandra runt i betjäntflygeln tillsammans med Karin Lindström. Hemsidan har löpande uppdaterats (senast i juli 2021).

- Vi har i samarbete med Bild & Media AB presenterat en bok om betjäntflygeln och dess akuta behov med titeln *Lindholmens betjäntflygel »Nu Som Då För Alltid«* med föreningens sekreterare Per Lindström som huvudförfattare och med äldre tillbakablickar i både ord och bild.

- Styrelsen har sökt stöd hos bland annat följande stiftelser:

Lidköpings Sparbanksstiftelse

Eldhska stiftelsen

Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Innovator

Statens Fastighetsverk

Torsten Söderbergs-stiftelsen

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Ekmanska Stiftelsen

Resultat fram till 30 juni 2021: sju avslag utan motivering och ett ja.

- Den 26 november 2020 undertecknade Carl XVI Gustaf det brev i vilket han skriver:

Jag vill meddela att Jag beslutat att ur fonden tilldela Eder ett anslag å 150 00 kronor såsom bidrag till restaureringen av Lindholmens betjäntflygel.

Med stor glädje noterar vi att vi från start har ”dubbelt kungligt stöd”, och att vi fick det sökta beloppet. Det stärker oss i våra ansträngningar att fler ska finna vår räddningsaktion angelägen.

Vi har också inlett kontakt med en handfull privatpersoner som vi hoppas och tror kommer att vilja stödja oss ekonomiskt. Pandemin har dessvärre begränsat möjligheterna till de aktiviteter vi hade förhoppningen att genomföra under våren 2021. Mycket arbete återstår alltså för att vi ska nå årets mål på 600 000 kronor. Till det kommer Länsstyrelsen bidrag på lika mycket så vi räknar kallt med att vår första etapp är ekonomiskt i hamn. Den stora utmaningen, etapp två under 2022, återstår att säkra.

- Vi har presenterat vår räddningsaktion för media den 7 oktober 2020. Intresset var inte översvallande men resulterade i en större artikel i *Nya Lidköpings-Tidningen* (som också noterade i en senare artikel att vi fått stöd av kungen). I samband med ”pressträffen” hade vi ”boksläpp” på *Lindholmens betjäntflygel* av Per Lindström, vilket resulterade i en recension i Föreningen Västgötalitteraturs medlemstidning. Sven-Olof Ask skriver under rubriken ”Fantastiska foton”:

Per Lindström har sammanställt mängder av historisk dokumentation om gårdens historia. En läsvärd och vacker bok blev det. Man får hoppas att planera på att rädda den 300-åriga betjäntflygeln kan förverkligas.

- Ekonomi

Bevarandeföreningen har fått in 5 770 kronor i privata bidrag från totalt 25 personer samt 25 000 kronor från ägarna av Lindholmens gård. MdG rapporterar att vi den 1 juli 2021 hade 25 027 kronor i kassan.

Bevarandeföreningen hade den 30 juni 2021 sex ordinarie medlemmar och 24 stödjande medlemmar.

Föreningens ekonomi redovisas separat i kassörens Ekonomiska rapport 2020/21. Se bilaga 1.

- Vi har tagit fram ett "sponsorpaket" i fyra steg som vi avser att presentera i augusti 2021. Se bilaga 2.

- Styrelsen för Västergötlands Fornminnesförening med ca 3 000 medlemmar har uttalat sitt stöd för vårt arbete att försöka rädda betjäntflygeln. I ett Julbrev 2020 påminner Fornminnesföreningens ordförande Ragnar Sigsjö om att 2019 års vårutflykt gick till Stola och Lindholmen och berättar om "betjäntflygelns rop på hjälp". Sigsjö skriver vidare:

Byggnaden är i dåligt skick men har så högt kulturhistoriskt värde att både Västergötlands museum och Länsstyrelsen anser att den måste räddas. (...) De nödvändiga åtgärderna kommer att kosta omkring 10 miljoner och Länsstyrelsen har utlovat en del av detta belopp som bidrag. För att försöka samla in resterande belopp har de nuvarande ägarna till byggnaden bildat en stödförening, "Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel". Som initiativtagare till utgrävningen 1931–1932 vill Fornminnesföreningen rekommendera stödföreningens ambitioner.

Ragnar Sigsjö tipsar också om föreningens hemsida www.lindholmensgard.se och den nya boken *Lindholmens betjäntflygel »Nu Som Då För Alltid«* (Bild & Media AB). Han berättar även att Brabro Westrin skrivit om Lindholmen i VFF:s tidskrift 1989–1990.

- Vi har sökt och fått Bidrag till kulturhistoriska miljöer / Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer av Länsstyrelsen Västra Götaland.

- Vi har gett Martin Lindholm på Lindholm Restaurering AB uppdraget att vara projektledare för arbetet att "säkra" Lindholmens betjäntflygel utifrån hans plan från 2018. Han kommer under den första etappen att samverka med konstruktör Anders Björkedal, BBK-AB med vilken han samarbetet framgångsrikt i tidigare, liknande projekt, och med Johan Téenhäll på Grundia, båda med Göteborg som bas.

I den budget som Martin Lindholm gjort inför 2021 års arbeten, och som vi och Länsstyrelsen godkänt, framgår bland annat:

Målsättning

Lidholmens betjäntsflygel är ett synnerligen unikt historiskt dokument i sin autenticitet. Kommande arbeten syftar till att rädda, säkra och bevara dessa unika värden och kvaliteter. Förutsättningen för långsiktigt bevarande kommer att vara att man i flera steg kommer att behöva arbeta med förstärkningsåtgärder, grundåtgärder och en restaurering.

Årets arbeten omfattar i ett första skede att ta fram en fördjupad utredning samt tekniskt beslutsunderlag och anvisningar avseende 1/ Grundförstärkande åtgärder, 2/ Tekniska förstärkningsåtgärder avseende akuta skador i bärande stomme, 3/ Prioriteringsförslag.

Budgeten för den första etappen omfattar ca 120 konsulttimmar inklusive dokumentation a´ 925 kr + moms samt milersättning 40 kr/mil, d v s ca 140 000 kr plus milersättning. Till detta kommer arbeten utförda av lokala entreprenörer, uppskattningsvis ca 300 000 kr.

Arbetet har inletts och både Anders Björkedal och Johan Téenhäll har varit på plats och också tagit del av tidigare gjorda markundersökningar.

Inom kort kommer vi att provisoriskt säkra ett antal fönster- och dörrvalv i övervåningen då rasrisken bedöms som överhängande.

Den 18 augusti har Martin Lindholm kallat till ett möte på Lindholmen ”avseende grundläggning och förstärkning”.

Lund den 6 juli 2021

Per Lindström